

Afscheid nemen is met dankbare  
handen weemoedig meedragen  
al wat herinnering waard is.

†

DANKBARE HERINNERING AAN

## CARINE POLFLIET

echtgenote van  
**Eric DELAERE**

geboren te Asper op 25 november 1958  
en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent  
op 21 februari 1984,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Wie met Carine mocht omgaan bewonderde de  
schoonheid van haar gemoed, wie haar van na-  
bij kende kan geloven in de goedheid van men-  
sen.

Lieve Carine, jij was zo stil, zo lief en zo  
zacht, van eenieder zo bemind. Steeds was jij  
vol goede moed, geduld en hoop tijdens die  
zware dagen van je ziek zijn. Verdriet kon jij  
omtoveren tot vreugde, al hoewel jij er toch  
stil bij bleef en de vele vragen nooit uit je  
ogen verdwenen.

Met stille onderworpenheid en moed heb jij je  
laatste dagen van ziekte en pijn gedragen.

Lieve en goede Eric, vijf jaar slechts hebben  
wij elkanders liefde en trouw mogen delen.

Te kort eigenlijk, maar daarom niet minder  
deugd doend.

Toen mijn ziek zijn maar erger werd, zijt gij  
als mijn trouwe wakende Eric aan mijn zijde  
gebleven, gij mijn troost en mijn steun samen  
met uw ouders.

Hoe kan ik u danken voor alles wat gij voor  
mij hebt gedaan en uzelf hebt onzeggd.

Moge de Heer u zijn troost en sterkte geven.  
Laat dit geen afscheid zijn maar een tot weer-  
zien.

Uw blijken van deelneming en uw gebed zijn  
voor ons een steun en troost.

Daarom danken wij U.

Eric DELAERE, haar echtgenoot.

De families POLFLIET - DHONDT  
en DELAERE - STEELANDT.

Rouwl. J.-M. Staelens, Zulte - ☎ (091) 88 88 39

Typo-offset Desmet-Dhondt, Waikken

