

Dankbaar aandenken aan

†

Mevrouw

Irène POLFLIET

echtgenote van
de Heer Marcel VANDER BEKEN

geboren te Nederename op 8 april 1923 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op
9 mei 2003, gesterkt door de ziekenzalving.

Marcel Vander Beken, *haar echtgenoot*,
en de families Polfliet, Hoeckman, Vander Beken
en De Meulemeester danken U
oprecht voor uw steun en medeleven.

*De namis zal opgedragen worden op zaterdag
17 mei 2003 om 15.30 uur in de kapel van het
Woon- & Zorgcentrum H. Hart te Oudenaarde.*

Doe mij binnegaan
in het oord van rust en vrede
dat genoemd wordt met Uw naam.

Licht van licht.
Ontferming.
Hemel.
Liefde is Uw naam.

Dat ik kom in U, in vrede.
Dat ik door het vuur gegaan
en mijn laatste leed geleden,
komen mag in U, mijn vrede.
Dat Gij mij noemen zult
bij mijn naam.
In Uw oord van rust en vrede,
doe mij binnegaan.

Huub Oosterhuis.