

Uw wil geschiede

†.

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

FRANÇOIS POLLET

geboren te Elst de 28 Mei 1888 en aldaar
godvruchtig overleden de 17 Januari 1949

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

**Lid van de Confrerie van 't H. Hart, van de Bond der
Xaverianen, de Confrerie van 't H. Sacrament
en andere godvruchtige genootschappen.**

Wij kunnen de kwellingen niet ontvluchten en het is daarom dat wij genoodzaakt zijn tot God onze toevlucht te nemen opdat hij ons helpe en onze kwellingen in het goede kere.

De Almogende heeft dit tegenwoordig leven met lijden vervuld om ons de waarde van het toekomstige te doen kennen, daarom verdroeg de overledene, als deugdzaam man, zijn langdurig lijden met volkomene gelatenheid en berusting in Gods wil.

En nu, Heer, behandel mij volgens uw goeddunken en beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde, want het is mij voordeliger te sterven dan nog langer te leven,
Tob. III 6

Vaarwel, beminde broeders, zusters en bloedverwanten, hebt dank voor uwe liefderijke zorgen die ge aan mij hebt besteed en toont nu aak dat ge mij bemint met veel voor mijn ziel te bidden, en... tot weerziens in de Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl)

R.

I.

P.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster. Elst.

De familiën POLLET en VAN DER LINDEN

*zeer gevoelig voor de blijken van christene deelneming en
gebeden, in hun diepen rouw, danken U oprecht*