

Gegroet o Kruis, mijn enige hoop !



WEES IN VROOM GEBED INDACHTIG
DE ZIEL VAN MIJNHEER

JAN-BAPTIST POLLET

geboren te Elst op 7 oktober 1881 en er godvruchtig
overleden op 9 april 1964.

Gesterkt door de Genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Een sterke lichaamsbouw is niets, o mijn God, want als Gij spreekt van tot U weer te keren, dan ligt er geen houvast meer in mensenkracht ! Dan is er maar één middel tot overwinning : en dat is ons geloof. Hoe dank ik dan bij het weerkeren naar mijn God, allen die het hunne bijdroegen tot versteviging van mijn kristelijke overtuiging.

Ja Heer, Gij hebt mij wakend gevonden bij uw komst, en spijs het bittere van dit scheidingsuur is mijn hart gerust; want voor wie geloofd heeft, rijst, na een donkere stervensnacht, een nieuwe dageraad, om God te loven en te verheerlijken, en van Zijn aanschouwing te genieten.

Dierbare familie, elkander steunen in het leven is een bron van vreugde en kracht. Doch in de uiterste nood, omringd zijn van getrouwen die u helpen sterven om eeuwig te leven, is een schat onzeggelijk groot. Daarom dank ik u allen oprecht. Ik verlaat u met de vaste overtuiging dat we verbonden blijven in gebed en dat ge in het christen Geloof uw levensweg zult verder zetten, tot we ons weerzien vieren in het rijk der ongekende maar eeuwige vreugde.

R. I. P.



De familiën POLLET en VAN DER LINDEN

zeer gevoelig voor de blijken van christene deelname en gebeden, in hun diepe rouw, danken U oprecht.

L. VAN DER HAUWAERT - ELST