



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

M I J N H E E R

**Jan, Firmin, Mariën POLLET**

echtgenoot van

**Mevrouw Maria TACK**

Geboren te Elst op 23 augustus 1925 en er  
in de Heer ontslapen op 25 oktober 1966,  
gesterkt door de Genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

Deze dierbare overledene stamde uit een  
van die vlaamse families waar het katholiek  
geloof en de getrouwheid aan Godsdiens en  
Kerk worden bewaard en overgeërfd. Een  
diep geloof en een mannelijke godsvrucht  
kenmerkten hem.

Als Kristen was hij een man van geloof  
die zijn plichten trouw en godvruchtig vol-  
bracht.

Als Voorzitter van de Kerkraad was hij vol  
toewijding en heeft met hart en ziel zijn be-  
diening waargenomen.

Als oprecht voorbeeldig huisvader spaarde  
hij noch rust noch moeite voor zijn talrijke  
kroost dat hem tot eer en troost mocht strek-  
ken.

Voor zijn medemensen was hij goed en  
dienstvaardig : het was hem een vreugde om  
anderen te kunnen helpen en gelukkig te  
maken.

Steeds opgeruimd ging hij door het leven,  
geacht en bemind van allen die hem kenden.

Beminde echtgenote en kinderen, alsmede  
onze zorgzame oude moeder ik verlaat U om  
onze geliefden, die ons zijn voorgegaan te  
vervoegen, en in geloof en gebed de nodige  
moed en opbeuring voor U te vinden.

Heer geef hem de eeuwige rust en het  
eeuwig licht verlichte hem.

Hij ruste in Vrede.



Mevrouw Maria Tack en hare kinderen

De familiën Pollet, Tack, Van Den Broecke  
en Verstichel,

**danken voor de blijken van genegenheid  
betoond bij hun rouw**

---

« De Beiaard » Zottegem