



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Marc, Zéphérin POLLET

echtgenoot van **Mevrouw Rosette DE VOS,**

geboren te Etikhove op 28 januari 1946
en overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse
op 22 maart 1987.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Heer God, wanneer een jong mens sterft, zeggen wij dikwijls, het is te vroeg. Zoals ook voor deze man, hij was er nog zo nodig in zijn gezin dat nog maar juist aan het openbloeien was als de prille lente om te komen tot de zomer. Zijn echtgenote en kinderen hadden nog grote verwachtingen naar de gezamenlijk af te leggen weg.

Om dit heengaan kunnen wij treuren en bedroefd zijn, zelfs diep geschokt, dat de weg van het leven met hem maar zo kort was. Wij staan terug voor het raadsel van het leven, maar ook bij het raadsel van de dood, met de vraag op onze lippen: « is dit nu het einde », of komt er nog iets daarna ?

Vanuit ons gelovig bewustzijn zeggen en belijden wij: « De dood is niet het einde, want Gij God, zijt immers een God van levenden, niet van

doden. » Aan deze belofte houden wij ons vast om niet ten onder te gaan aan de pijn en het verdriet van onze geliefde echtgenoot en vader, die de overgang gemaakt heeft van het tijdelijke met het eeuwige.

Dierbare echtgenote en kinderen, de laatste jaren waren voor ons een lange weg van ziekte en lijden, van zorgen en kommer, waarin de stille aftakeling van mij de hoofdbrok was. Ik dank jullie met de liefde van gans mijn hart voor de blijvende opofferingen die jullie mij betoont hebben. Ik kan nu niet meer dicht bij jullie zijn, jullie niet meer aan mijn hart drukken om een teken te geven van mijn liefde, maar weet dit: ook van bij God zal ik altijd bekommerd zijn voor jullie, jullie blijven volgen en steunen op de nog af te leggen weg. Met de liefde die mij eigen was zeg ik dank.

Dierbare familie en vrienden, dank voor de genegenheid en liefde die ik van jullie mocht ontvangen.

De families

POLLET, DE VOS, OPSOMER, LOTERMAN,
danken U.

Namis : maandag 6 april 1987 om 19.30 uur.

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel