

In zulk 'n spoedig afsterven werpen wij ten hemel, het Heilig anker der Hoop. (Bossuet)



Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mijnheer

REMI POLLET

geboren te Elst de 9 Januari 1884, en er schielijk overleden den 9 Maart 1952.
Gezalfd met het Heilig Oliesel.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart.



“ Ik zal komen als 'n dief in den nacht en op 'n uur dat gij mij 't minst verwacht.,

Deze wijze verwittiging die ons van kindsbeen af werd ingeprent moeten we steeds levendig voor ogen houden want de ware wijsheid bestaat in de vreze Gods, die ons het kwaad doet vluchten en het goed leert beoefenen.

Van deze brave man, wiens plotselings afscheid ons treft, mogen we getuigen dat hij steeds 'n getrouwe leerling is geweest van J-Christus, die in eenvoud en oprechtheid zijn godsdienstige plichten volbracht, daarom ook zal hij genade vinden bij God en barmhartigheid zal hem geschieden.

Beminde broeders, schoonzusters en familieleden mijn haastig heengaan heeft u getroffen, weest echter getroost God is

goed : Hij weet wat best is voor elken mens, ik vraag U nog één zaak ; vergeet mij niet in uw gebeden en goede werken, eens zien we elkaar terug hierboven.

Mijn Jezus, barmhartigheid,
(300 d. afl.)



Zeer getroffen door uw bliken van diep christelijk medevoelen, bied U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën POLLET en VAN DER LINDEN ;

Uitg. A. Van der Stichelen, Koster, Elst