

In Zijn handen wil ik mijn leven leggen.  
Mijn naam geborgen weten bij Hem.

DANKBARE HERINNERING AAN  
**MEVROUW**

**Germaine**  
**Irma, Zulma POLLEZ**

echtgenote van de Heer  
**Richard COPPENS**

geboren te Nederbrakel op 29 juni 1908  
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-  
Elisabeth te Zottegem op 18 oktober 1992,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

In deze tijd dat de chrysanthen bloeien en  
de herfstbladeren neervallen, dragen wij onze  
goede en teergeliefde moeder naar haar laatste  
rustplaats. Het doet ons allen pijn en we  
hebben zo'n verdriet, want zij was zo in-goed,  
zo eenvoudig, geduldig en steeds opgewekt.

Haar leven was geen uitbundig gepraat,  
geen overstelpende uiting van gevoelens, maar  
een innig en diep doorleefd leven.

Haar liefde ging uit naar haar gezin waar  
ze hard heeft voor gewerkt. Maar de toewij-  
ding vergrootte met de dag, vooral wanneer  
haar teergeliefde echtgenoot in blijvende nood

kwam. Ze heeft hem volledig verzorgd met  
groot geduld en liefde. Haar heengaan bete-  
kent voor hem een onherstelbaar verlies : hij  
zal haar elk ogenblik van de dag missen.

Moge de Heer onze gebeden verhoren die  
we overvloedig storten én voor eeuwig heil  
van Germaine én voor moed en sterkte voor  
haar man én voor de kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen én voor allen die haar  
dierbaar waren.

We trachten voor mekaar een steun te zijn  
in deze moeilijke dagen in de hoop dat  
Christus ons zal helpen en bijstaan.

Dankbaar blijven we moeder gedenken in  
onze vrome gebeden.

H. Teresia van Lisieux, breng haar tot voor  
U, Heer. Dat zij Gods eeuwige heerlijkheid  
mag aanschouwen.

---

†

**De families POLLEZ, COPPENS,**  
**TRIENPONT en ROMAN,**

zijn gevoelig voor uw blijken  
van deelneming en danken U oprecht.

---

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49