

Ten paradijze geleiden haar de Engelen.



BID OM VREDE VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Irma POLLEZ

echtgenote van de Heer

Leon VAN DE VIJVER,

geboren te Nederbrakel op 12 januari 1892
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de Sint-Franciskuskliniek te Oprakel
op 1 november 1971, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Toen elkeen dacht aan zijn overleden duurbaren en naar het kerkhof optrok om er te bidden en de overledenen te gedenken met een pracht van bloemen, toen is onze duurbare overledene zelf van ons heengegaan om haar overleden duurbaren te gaan vergezellen bij de Heer.

Zwaar getroffen door een erge kwaal wisten we dat haar heengaan wellicht niet ver meer af was; en toch was het zo plots en onverwacht. Overleden de dag voor Allerzielen, bidden we in deze dodenweek nu ook voor haar om Gods erbarmen, opdat God haar zou belonen voor het schone in haar leven en haar ook vergiffenis zou schenken voor wat onvolmaakt of fout was. Moge God Zich over haar ontfermen en haar belonen met de eeuwige vrede.

Beminde echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie, zo graag had ik nog enkele jaren bij u geweest, de Heer heeft het anders geschikt; ik dank U oprecht voor uw liefde en tedere zorgen. Bidt nu voor mij tot God dat Hij mij genadig weze.

Ook U allen, vrienden en geburen, dank ik om uw vriendschap. Bidt ook gij nog eens voor mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige vrede!

De families POLLEZ-VAN DE VIJVER,

zeer getroffen door de blijken van medeleven in de rouw die hen treft

DANKEN U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel