

De Naam des Heren zij geprezen.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Julia POLLEZ

echtgenote van de Heer

Emiel VAN CAUWENBERGE,

geboren te Nederbrakel op 22 november 1909
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Brakel op 12 november 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het uur van de dood is alleen aan God bekend, daarom gelukkig de mens die zich door een deugdzaam leven heeft voorbereid en die zich bekommerd heeft om te leven gelijk hij wenste te sterven.

De overledene was iemand die haar leven grondvestte in een diep geloof en de oude kristelijke tradities in ere hield.

Samen met haar echtgenoot maakte zij van haar huis een haven, waar kinderen en kleinkinderen in en uit liepen met alle mogelijke problemen en noden. Elke week trad deze vrome huismoeder voor de Heer om er te bidden voor haar schone familie; nu is zij plots volledig in Gods leven opgenomen. De goedheid die zij uitstrooide op aarde

zal nu beloond worden in het onvergankelijk geluk van de hemel.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank u voor alles wat gij voor mij geweest zijt. Bidt voor mij, dan zullen wij innig verbonden blijven in de liefde van God.

H. Hart van Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families POLLEZ, VAN CAUWENBERGE,
VAN TRIENPONT, DE BOSSCHER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel