

Tot het hemelse Koninkrijk is toegetreden  
Mijnheer

## RICHARD POLLEZ

weduwnaar van Mevrouw  
Emma DE COSTER

geboren te Nederbrakel, op 20 november 1889,  
en er onverwacht overleden, op 31 mei 1967,  
gezalfd met de H. Olie.

Op de sluitingsdag van de meimaand, toen wij Maria vierden als Koningin van hemel en aarde, is onze goede vader en vriend, ingegaan tot de onbeschrijflijke vreugde van dat Koninkrijk. Zoals Maria heeft hij geleefd, eenvoudig en dienstbaar, werkzaam en vriendelijk, dankbaar om Gods' goede gaven, moedig vertrouwend in de beproevingen. Diep in de mijnen, en later in de rust van een heerlijke natuur, heeft hij, op zijn plaats en op zijn wijze, meegebouwd aan het Rijk van God hier op aarde, waar het voor alle mensen goed is om te leven als gelukkige kinderen van God, in voorbereiding op het eeuwige Rijk, waarheen wij allen samen geroepen zijn. Zijn taak op aarde was af. Hij heeft ze goed en schoon volbracht. Nu heeft hij zijn plaats ingenomen, samen met moeder, in het Leven van het Komende Rijk, waarin hij oprecht geloofde. In onze verslagenheid om zijn plotse heengaan, is zijn Geluk nu onze troost en onze vaste hoop.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gaarne was ik mijn leven lang voor u ten dienste en wilde ik u geen last bezorgen. Om uw geluk was ik blij en zal ik het ook in de hemel blijven. Moogt gij gelukkig leven, in trouwe genegenheid met elkaar en in eenvoudige dienstbaarheid tegenover uw medemensen. En mogen wij elkaar dan eens terugzien in dezelfde vreugde van het Hemels Koninkrijk.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,  
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.  
Danken u oprecht :

De families POLLEZ,  
DE COSTER,  
VAN TRIENPONT,  
KESTELAIN.