

God gaf ze ons, God nam ze ons, de Naam des Heren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL
van mevrouw

Denise, Maria, Aline POLS

echtgenote van mijnheer
MARCEL DE SUTTER,

geboren te Opbrakel de 12 augustus 1924 en er godvruchtig overleden de 3 maart 1957, voorzien van de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Te vroeg eilaas, voor ons, is zij gestorven, voor haren man, voor iedereen die weet hoe goed zij was, hoe onbedorven van zeden, al van kindsgebeen!

Te vroeg eilaas, voor ons! Naar heur gedachten en was 't te vroeg, en was 't te laat: dat God wilt, dat alleen was heur verwachten; dat God wilt wilde zij. Zoo staat 't

in 't groot gebed, dat duizendmaal gebeden, zij stervend zei: «Uw wil geschied' als in den hemel op der aarden! «Heden, is 't Uw behaag, o Heere, 'n spaart mij niet!

Zij stierf gerust, en wacht alree de stonden dat zij en man, en vriend, en al, die zij gesticht heeft hier, eens weergevonden, daar, en voor goed, herkennen zal. G.G.

Beminde echtgenoot, dat God u sterke in deze harde beproeving! Mijn liefde zal u blijven volgen en steunen tot de dag van ons zalig wederzien hierboven. Leven wij nu nog inniger samen door het gebed.

Dierbare ouders, schoonouders en familieleden, veel heb ik geleden; maar Kristus ging ons voor; Hij heeft beproeving en lijden een zin

gegeven. Hebt dank voor al de zorg waarmede gij, samen met mijn echtgenoot, mij omringd hebt. Moge de goede God het u honderdvoudig vergelden.

Onze Lieve Vrouw, ik was Uw kind; toon dat Gij mijn Moeder zijt.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (9 j. afl.)



De families POLS, VAN KONNEGEM,
DE SUTTER en DETAND,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.