

Dat het eeuwig Licht haar verschijne !



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

GERMAINE POLS

weduwe in 1e huwelijk van Mijnheer Albert
Detemmerman en in 2e van Mijnheer Pierre
Spitaels

geboren te Everbeek de 12 november 1893 en er
overleden de 27 januari 1968, voorzien van de
HH Sacramenten der zieken.

In deze liturgische tijd van de Openbaring hebben wij herdacht hoe de Heer Zich openbaarde aan de herders, de wijzen en aan heel de wereld door zijn macht over de elementen van de natuur. Diezelfde Heer heeft Zich nu geopenbaard aan deze goede vrouw. Want wij geloven dat sterven betekent ontwaken voor de verrukkelijke schoonheid van God.

Onze dierbare afgestorvene is toch getroffen door vele beproevingen in het leven en is gelouterd geweest door een langdurige en pijnlijke ziekte. Ze heeft de dood langzaam op zich zien afkomen en nu is zij voor altijd bij de Heer. Dit is een troost die ons niemand kan ontnemen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, laat mij ook voortleven in uw gedachten en herinneringen. Ik dank u voor al de liefde en huiselijkheid die ik bij u mocht beleven en vooral voor de zo toegewijde zorgen van mijn dochter. Ik bid dat God het u moge vergelden.

De familiën

**POLS, DETEMMERMAN, SPITAELS
en MATTHIJS**

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Dr. Vw Medde, Everbeek.