

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied; de naam des Heren zij geloofd. Job.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MATHILDE POLS

echtgenote van Mijnheer

RENÉ BAKKAUS

geboren te Delftinge den 13 Augustus 1903
en godvruchtig overleden te Everbeek
den 20 December 1950.

Versterkt door de HH.Sakramenten.

« — o — »

Werkzaam en met zorgen heeft zij haar dagen
doorgebracht. Prov.

Zij heeft de wet des Allerhoogsten onderhouden en in beproevingen is zij getrouw bevonden. Zij verdroeg alles kloekmoedig, omdat zij haar hoop op God stelde. Met volkomen betrouwen op de Heer is zij gestorven. Eccl. Mach.

Welbemide echtgenoot, duurzame kinderen, vergeet de zuchten van moeder niet, denkt aan haar lijden en zorgen voor u; bemint elkander en leeft in vrede, in onderdanigheid aan vader.

Geliefde ouders, broeders en zusters, bidt voor mij en denkt dikwijls aan onze liefde, met de zoe-te overtuiging van een eeuwig weerzien in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Dr. Vw. Modde Everbeek.

Een milde troost waren ons Uw
blijken van kristelijke deelneming.
Hiervoor danken wij U innig.

De familie POLS-VANDECATSIJNE.

De familie BAKKAUS-COSIJNS.