

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



ZALIG AANDENKEN van MIJNHEER

VICTOR POLS

Echtgenoot van Mevrouw

CLEMENTINE VAN DE CATSYNE,

geboren te Everbeek de 12 November 1879 en schat in de Heer ontslapen in de Kliniek te Opbrakel op 25 Augustus 1953, versterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

"Vader, in uw handen beveel ik mijn geest aan" : 't Woord des Heren indachtig is hij tot de Hemelse Vader opgegaan.

Neig, Heer, uw oor naar onze gebeden, waardoor wij Uw barmhartigheid ootmoedig afsmecken ; en laat de ziel van uw dienaar, die Gij uit deze wereld hebt doen verscheiden, opgenomen worden in het oord van vrede en licht en deelgenoot zijn van Uw Heiligen.
(Gebed overledenen)

Hij is naar de hemel gegaan met de rustige tevredenheid over zijn waardevol christelijk leven, omringd door de zijnen die hij lief had.

Het scheiden van een geliefde echtgenote met wie men 50 jaren lang wel en wee heeft gedragen, het verlaten van kinderen waarvoor men alles deed wat een goed en liefdevol vaderhart ingaf, kan zwaar vallen, doch een oprecht en gelovig christen vindt zijn troost en opbeuring in de gegevens v 't geloof.

Duurbare echtgenote en kinderen, geliefde familieleden, hartelijk dank voor uw goedheid en zorgen. Bidden wij voor elkaar, in afwachting van het blijde weerzien in de Hemel. Mijn vrienden en kennissen weest mij indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Uitg. G. De Croo, Koster, Delftinge.



De familiën **POLS, VAN DE CATSYNE, LAYÉ** en
DROESBEKE,

**ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE**

DANKEN U.