

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Melanie PONCEAU

weduwe van Mijnheer

Jozef GERARDIE

geboren te Zegelsem, de 26 juli 1870 en er godvruchtig overleden, de 23 mei 1957, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Slechts enkele weken na het plotseling afsterven van haar echtgenoot, met wie zij zo innig-trouw en gedurende zoveel jaren alle lief en leed van het leven had gedeeld, is zij nu ook heengegaan. Haar levenstaak heeft zij voorbeeldig volbracht.

Wat wij in haar het meest moeten bewonderen is ongetwijfeld, benevens de voorbeeldige toewijding aan haar eigen talrijk gezin, haar grenzeloze dienstvaardigheid voor de moeders in nood. Hoevele moeders heeft zij, aldus dag en nacht bijgestaan en hun kinderen ten doop gedragen. Hoevele moeders heeft zij blij en gelukkig gemaakt, vooral nog wanneer zij het gedoopte kindje, een engelken geworden, terug in haar armen mocht neerleggen. Van uren in het rond kwam men haar opzoeken en verzoeken en wanneer er dan, door het samenvallen, een keus moest worden gedaan, dan ging haar voorkeur steeds naar deze die meest nood kenden.

Zij mocht waarlijk een groot dichter nazeggen, die deze woorden legde in de mond van Maria op bezoek bij Elisabeth:

« Want moeders te helpen ben ik verplicht,

Geen vrouw zal vergeefs op mij wachten:

Ik ben trouw als de komst van het licht. »

Hoe groot en bewonderenswaardig was haar dienstvaardigheid, ... en toch, hoezeer moest zij nu ook, vooral gedurende haar laatste levensweken, door anderen worden geholpen. Groot werd haar nood en haar onbeholpenheid, maar haar voorbeeld werd niet vergeten en steeds kwamen helpende handen haar nood verlichten.

Haar laatste levensweken, waren ook haar grote lijdensweken. En toch bleef het een vreugde haar te bezoeken. Zij was immers telkens zo dankbaar, zelfs voor het kortste bezoek, en telkens weer klonk dan haar groet en haar uitnodiging: « ... tot als gij nog eens komt! ». Alleen grootmoedige en schone mensen kunnen zo dankbaar zijn.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik ben gegaan bij vader. Wij hebben samen ons levenswerk kunnen voleindigen. Wij mogen getuigen: ons leven stond in dienst van God, en naast Hem, in dienst van U, ons talrijk kroost, en in dienst van den evenmens. Wij kunnen eveneens getuigen dat wij, niet tegenstaande alles, gelukkig zijn geweest. Volgt ons voorbeeld na, en gij zult eveneens het geluk ontmoeten op aarde en aldus uw eeuwig geluk voorbereiden. Een dubbele gunst vragen wij U nog: bidt veel voor ons, en tracht onder elkaar een goede overeenkomst te behouden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

*Zeer getroffen door uw bliken van dtep
kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor
hun welgemeende dank,*

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Jozef GERARDIE en Melanie PONCEAU;

De familiën PONCEAU en GERARDIE.

Jozef Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.