



In gelovig vertrouwen zijn wij verenigd
bij het afscheid van

Julien, Jean PONCHAUT

echtgenoot van

Elza, Maria VAN DER MEULEN

geboren te Nederbrakel op 3 maart 1925 en god-
vruchtig overleden in het Verplegingscentrum „Paul
Brien” te Schaarbeek op 23 maart 1992.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

*Rustend hoofdtreinwachter bij de N.M.B.S.
Lid vriendenkring N.M.B.S.*

Liefste Pa,

O Pa, waarom hebt gij ons zo vroeg verlaten !

Jij bent uiteindelijk bezweken onder het zware kruis
die wij samen droegen.

Is dat jouw loon voor al je noeste arbeid.

Mijn dierbare Marie, ik dank U voor uw nooit
ophoudende liefde waarmee gij mij dag en nacht
verzorgde in mijn moeilijke ogenblikken.

Uw liefde was een troost en sterkte in mijn zwakheid
en steun in mijn pijnlijke opgang naar God.

Hij was een man van een eenvoudig maar sterk
geloof.

Graag had Pa, zijn kleinkinderen, waar hij zo van
hield nog eens teruggezien.

Is het niet hemeltergend, dat Kevin en Karen door
omstandigheden, niet eens de echte kans kregen een
beeld van hun bonpa te vormen, dat zij zoveel
onrecht op hun manier moeten verwerken.

Nu gij samen met ma, tenvolle had moeten kunnen
nagenieten van je vele geleverde inspanningen,
zijn wij verplicht van jou afscheid te nemen.

Nog dit, liefste Pa, wij zullen ons verder inzetten,
zoals jij, dat in betere tijden deed.

Help ons vanuit de hemel deze beproeving te aan-
vaarden.

Dank je voor alles.

Pa slaap zacht.

Dank, aan de vele vrienden, kennissen en vooral
de burens voor hun morele en daadwerkelijke hulp.

Wij konden dag en nacht beroep doen op hen.

—
De familie is U zeer dankbaar
om Uw tegenwoordigheid bij de uitvaart
en Uw meevoelen in ons verdriet.

De families
PONCHAUT,
VAN DER MEULEN,
VERSTICHELEN,
DE VRIEZE.

Rouwadres :

1030 Brussel, Dr. Elie Lambottestraat 147.
2630 Aartselaar, Drie Bunderstraat 12.

*Drukk. De Bleeckere-De Cubber, Oud.
Begr. Raoul, Brakel*