

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Victor PONCHAUT

weduwnaar van

Mevrouw Marie, Elodie VAN WIJMEERSCH

geboren te Zegelsem, de 17 november 1891, en er godvruchtig overleden, de 5 oktober 1963, voorzien van de HH. Sacramenten der zieken en stervenden en van de Pauselijke Zegen «in het stervensuur».

—
Waakt want gij weet niet op welk uur uw Heer zal komen.... Houdt U dus gereed want de Mensenzoon zal komen op het uur dat gij er minst aan denkt.

De rechtvaardige mag in vrede sterven, want zijn dood is de overgang naar een beter leven, naar het onzeglijk geluk, waarop hij al zijn hoop heeft gesteld en waarvoor hij zijn zwaar kruis heeft opgenomen ; in zijn verwachting zal hij dan ook niet bedrogen worden.

Geduldig, zelfs blijmoedig, heeft hij zijn levenslot en zijn lijden gedragen. Niettegenstaande ongemakken, last van de jaren en tegenspoed in het leven bleef hij altijd welgezind en opgeruimd ; hij hield van rust en overeenkomst onder de mensen : hij was een vredestichter. Aldus werd hij bemind van de mensen maar ook van God. De volksmond zegt dat God de blijmoedigen bemint en inderdaad Hij heeft toch aan alle mensen de Blijde Boodschap gebracht.

Duurbare familieleden, ik dank U voor uw genegenheid en uw toewijding. — *Eerwaarde Zusters van het Rusthuis*, bij wie ik mijn laatste levensmaanden mocht doorbrengen, U dank ik zeer oprecht voor uw bijstand en uw groot begrip : ik was gaarne in uw huis, ik was er gelukkig. Toont mij verder uw genegenheid door voor mij nog eens te bidden.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor mij.

De 4 Akten.

(12 j. afl.)



De Familiën PONCHAUT en CAROBEL

danken U voor de gebeden en de bliken van
deelneming hun betoond in hun rouw.

Van Der Donckt, Zegelsem