

De Calvarieberg is bestegen - maanden lange bestijging.... Het uur der beloning is geslagen, de dood leidde haar binnen in de plaats der eeuwige geneugten.



Wees in uwe vrome gebeden indachtig de ziel van

EERWAARDE ZUSTER

HELENE

in de wereld

LEONIE PONNET

geboren te Erondgem op 9 juni 1911, in het klooster getreden op 2 februari 1933, gekleed op 8 augustus 1933, geprofest op 12 augustus 1934, godvruchtig overleden te Adegem op 25 juli 1962.

Versterkt door de H. H. Sacramenten en de Pauselijke zegen

Wijl de jaarlijkse « Biddag » in het Rustoord naar zijn einde liep, is de Goddelijke Bruidgom de ziel van zuster Helene komen halen om ze te verlossen uit haar langdurig en zo smartelijk lijden, om ze mede te nemen naar zijn Hemels Paradijs. Dien avond nam hare levensweg een einde — haar lijden was voorbij — het louteringswerk en de boetsering harer ziel was naar Gods bevel voltooid en afgewerkt, nu zou die gelouterde ziel haar loon ontvangen. Gans haar kloosterleven stond in dienst van de Goede Meester, dien zij zo trouw diende in de persoon van de oude-van-dagen, zovele jaren. Hare gaven van ziel en hart, haar sterk gestel stelde zij ten dienste — zo bij dage als bij nachte — voor haar dierbare toever-

trouwde oudjes — zij heeft zich zelve niet liefd, maar stelde zich volledig ten dienste om het lijden en de ongemakken van de toevertrouwde mensen te lenigen en wat zon te werpen in hunne zielen en ze een schonen dood te helpen sterven.... Zij had het woord van de Meester begrepen en beleefd : « Wat gij doet aan de minste der mijnen dat aanzie ik als aan Mij zelve gedaan ».

In hare godsvrucht tot hare Hemelse Moeder, en haar innig contact met haren goddelijke Meester in de dagelijkse H. Communie putte zij kracht om hare dagelijkse taak plichtgetrouw te vervullen tot dat... de wrede ziekte haar sterk gestel knakte en ondermijnde... hier ook aanvaardde zij Gods H. Wil... Heengaan schrikte haar niet af, maar betrouwvol verbeidde zij het uur van het zalig Gods aanschouwen.

Geliefde overste en medezusters... geliefde familieleden, gij weet hoe zeer ik U dankbaar ben voor de liefdevolle en toegewijde zorgen waarmede gij mijn ziekbed — gedurende maanden — hebt omringd, ik blijf U dankbaar en vergeet U niet bij den Heer. Geliefde mensen van het Rustoord, gij weet hoe zeer ik U genegen was. Bidt voor mij, ik bid voor U bij de Heer, eens ziin wij weer verenigd in het Rijk van onze Hemelse Vader om niet meer te scheiden.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

---

De familie van de dierbare overledene dankt U voor uwe gebeden en bliken van kristelijke deelneming.

---