

De ziel die God bemint, ziet het oogenblik van de
dood naderen zonder zich te onstellen. S. Alph.

† **BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER** †

Mijnheer

Henri-Emile POODT

Echtgenoot van Mevrouw

Clemence SERGOYNNE

Lid van verscheidene godvruchtige Genootschappen

geboren te St-Martens-Bodegem, de 10 Juli 1880,
aldaar godvruchtig overleden, de 21 September 1953,
voorzien van de III. Sacramenten der stervenden.

Zijn gedachtenis zal duurzaam zijn aan allen die
hem gekend hebben, want hij deed zich beminnen
door zijn goedheid en rechtzinnigheid van zijn han-
del.

De verduldigheid in het lijden is een onuitputbare
bron van genade, de rechte weg naar de Hemel. Hij
vroeg om te blijven te midden allen die hem dier-
baar waren, maar God die aan ons leven op aarde
palen heeft gesteld, heeft hem het eeuwig leven
geschonken, nadat hij de kwellingen zijner ziekte
met voorbeeldige verduldigheid heeft gedragen.

Vaarwel, duurzame Echtgenote, mijn afscheid
zal U smartelijk vallen doch zoek troost in het
geloof en uw sterkte in het gebed.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, uw welzijn
heb ik altijd behartigd, in uwe vreugden heb ik mij
verblijd en uw leed heb ik meegeleden; blijft elkan-
der beminnen zoals ik U beminde, hebt dank voor
de hartelijke genegenheid, die gij mij tot de laatste
stond betoond hebt.

Beminde Zuster, Bloedverwanten en Vrienden,
gedenkt mij steeds in uw gebeden en goede werken.
H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Fr. Schoukens, St-Martens-Bodegem

De familiën POODT,
SERGOYNNE,
DAUMERIE
en MAES,
danken U voor de blijken
van innige deelneming