

"Ik ben de Verrijzenis en het leven., (Joa. 11,25)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEJUFFER

### **Elisa - Julia - Rosalie POPPE**

geboren te St. Amandsberg op 8 januari 1882 en  
godvruchtig overleden te Nederbrakel op 28 de-  
cember 1968, gesterkt door de HH. Sakramenten  
van de Zieken en de Pauselijke Zegen.

Ze was lid van de Derde Orde van O. L. Vrouw  
van de Carmelusberg.

Boven het leven van deze afgestorvene mogen  
we twee woorden schrijven die tegenwoordig zeld-  
zaam worden : toewijding en dienende liefde te-  
genover God en de medemensen. Elisa vond haar  
geluk en troost in de "dienst van God., een die-  
pe ware vroomheid bezielde haar leven : haar da-  
kelijkse Communie en rozenkrans waren  
haar zo dierbaar ! Ze was blij in de dienst  
van Gods priester en in de schaduw van het  
klooster te leven ! Het woord van Paulus ging  
bij haar in vervulling : "Al wat ge verricht door  
woord of werk, doet alles in de naam van de  
Heer Jezus., (Kol. 3,17)

Elisa heeft gewerkt zolang ze kon tot haar  
laatste krachten, en ze deed het gaarne, in geest  
van geloof, naar dat ander Paulus' woord :  
"Wat gij ook doet, verricht het van harte, als  
voor de Heer, in het besef dat gij van de  
Heer het loon en de erfenis zult ontvangen.

Dierbare familieleden, ik dank U om al uw  
zorgen en genegenheid. Eerwaarde Heer Direk-  
teur, in wie ik de Heer gediend heb, wees mijn  
ziel in het misoffer indachtig, ik blijf bidden  
voor uw apostolaat. Eerwaarde Zusters, die mij  
met zoveel liefde omringd hebt en mij geduren-  
de mijn ziekte, met toegewijde genegenheid  
bijgestaan hebt, ik dank U ! Bij God, wil ik  
voort voor u allen ten beste spreken, gedenkt  
mij in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De familie POPPE, bloedverwanten en aanver-  
wanten,  
danken U voor de gebeden en blijken van  
deelneming.

**O. Surdiacourt, Nederbrakel**