

De aarde is een ballingsoord, het kruis is onze
hoop, de hemel ons Vaderland.



Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen
de Ziel van Zijn trouwe dienares,

MEVROUW

VIRGINIE POSSCHELLE

echtgenote van de Heer

AUGUST DEPESEMIER,

geboren te Parike op 22 september 1885 en er
rustig naar de Schepper teruggekeerd op 5
december 1966, voorzien van de HH. Sakra-
menten der Zieken en de Pauselijke Zegen in
het stervensuur.

Voor deze overledene vrouw, die op zulk
een verdienstelijke levensloop mag terugblik-
ken, is sterven een vreedzaam overgaan naar
een gelukkiger eeuwig leven.

Was zij immers niet een mens van diepe
godsdienstige overtuiging, vast geloof en ge-
hechtheid aan de Kerk? Godsdienst en plicht-
vervulling toonden aan deze moeder en echtge-
note de wegen waarop zij haar naastbestaan-
den in deugd en eer voorafging.

Haar beeld zal dan ook blijven als de zich op-
offerende voor het welzijn van haar gezin.

In eenzaamheid, tevreden met de beproe-
ving en gelukkig met de zorgen van haar teer-
geliefde dochter, bracht zij haar laatste levens-
maanden door. Thans wachten de engelen haar
op om haar te begeleiden naar het hemels
paradijs.

Beminde echtgenoot en lieve kinderen, weent
niet om mijn heengaan, maar dankt de Heer
omdat wij zolang bij elkaar mochten zijn en
vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust!



De families POSSCHELLE, DEPESEMIER,
FOSTIER en DE CUBBER,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

Van Der Geynst, Parike