



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

# ADÈLE POT

weduwe van de Heer  
**David HYBAUDE**

geboren te Elzele, op 26 oktober 1896 en  
godvruchtig overleden te Ronse op 25 september 1972  
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

---

Na een voorbeeldig kristelijk leven is de dierbare overledene plots bij de Heer geroepen. Onverwachts was haar dood, maar gans haar leven was een voorbereiding op haar verschijnen voor God.

Elke dag heeft zij gebeden, gewerkt en geholpen waar zij kon en zo heeft zij haar geloof beleefd en er een werkelijkheid van gemaakt. Zo een leven kon slechts door een kristelijke dood bekroond worden.

Zwaar werd zij door ziekte en miserie beproefd; zij verdroeg dit geduldig en daarom zal zij genade vinden bij God.

Mijn dierbare kinderen en familie, naast heel wat beproevingen hebben wij toch bij elkander nog gelukkige dagen mogen doorbrengen. Laat ons de Heer daarvoor danken.

Allen die mij getroost en verzorgd hebben, en u mijn dierbare Martha bijzonder, dank ik voor het goed dat zij mij gedaan hebben. Laat ons elkander blijven gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

Begravenissen : R Devos, Ronse

Heer en Mevrouw Roger DEWEER-HYBAUDE  
en kinderen,

De families POT-RULLENS en HYBAUDE-  
DE VOS,

**danken U voor de blijken van innige  
deelneming in de rouw die hun treft.**