

Pa trachtte in alle eenvoud een goed mens te zijn, en mede te leven met het wel en wee van zijn familieleden. Hij was steeds dienstvaardig voor al wie hij op zijn levensweg ontmoette. Zo is pa door het leven gegaan.



Als herinnering aan

DE HEER

Fredor, Raymond POT

Geboren te Etikhove op 4 mei 1906
en gestorven te Kluisbergen op 11 februari 1989.
Weduwnaar van Yvonne t'Kint.

Parrain, ik had je graag nog eens een bezoekje gebracht zoals in elke weekend en vakantie. Helaas kreeg ik er deze keer de kans niet toe, een repetitie op vrijdagavond en zaterdagmorgen verhinderde dit en toen was het te laat, en dat spijt me.

Parain, ik zal het "even binnenwippen al passerend" missen. Geen lang en hard geduw meer op je bel omdat je het toch zou horen, en het was mijn herkenningsmiddel. Dit belgeluid betekende voor jou dat ik er was. Je was dan altijd heel content.

Parain, ik was je enige kleinkind, je "oogappel". Je zou me altijd verdedigd hebben tegenover de anderen. Je praatte tegen iedereen over mij. Je was echt fier over mij.

Parain, ik ben je dankbaar voor alles wat je me gaf. Je hebt me heel veel gegeven, veel meer dan wat ik vroeg. Je zou jezelf liever te kort gedaan hebben, dan mij geen extraatje te geven.

Parain, ik heb genoeg gezegd. Ik stap maar eens op. Ik zal je missen.

Dag Parain en doe de groeten aan bomma.

Katleen

Zijn kinderen en kleinkind,
Luc en Viviane POT-VANDEBUERIE,
Katleen POT

Danken U voor uw medeleven.