

†

Dankbaar aandenken aan de heer

GASTON POTTIE

geboren te Gullegem op 30 januari 1901

echtgenoot van Maria Verhulst (†)

vader van Frans, Jozef, Lucien, Trees, Gaspard,
Rosa, Bernadette en Cecile

gestorven te Moorsele op 4 juni 1990.

Rustig is hij heengegaan, bijna in de armen van wie hem verzorgden. Wij hadden het ook zó voor hem verlangd. Daarom ook zijn wij dankbaar.

Voor zijn kinderen en voor wie met hem omgingen was hij zelf ook dankbaar geworden en lief; misschien was dit zijn diepste, verborgen innerlijkheid.

Het heeft lang geduurd voor hij zich helemaal gewonnen wilde geven, want hij was taai en zelfstandig. Een echte goede boer. Vertrouwd met weer en wind, sterren en seizoenen, zaaien, maaien, oogsten en binnenhalen.

Hij kon afstand doen, als het moest, maar niet zonder moeite en dan zonder veel woorden.

Alleen zijn vrouw, ons moeder, heeft hij willen vasthouden. Zij is voor hem nooit gestorven. Hij vergat het onmiddellijk, als wij het hem zegden. Of hij wilde het niet weten.

Alhoewel hij veel schreef, bewaarde hij zijn eigen geheim.

Alleen wie hem zeer nabij waren, vingen er iets van op, in kleine tekens en gebaren.

Hij was fier en rechtvaardig, hij had de zijnen lief en hij was gelovig.

Zijn geheim heeft hij nu prijsgegeven.

Als wij in het mysterie van het leven mogen geloven, onze God, dan kent Deze het nu ten volle. En misschien ook zijn vrouw, ons moeder.

Wij willen hen in ere houden, in het waardevolle dat zij ons toevertrouwden. Wij danken op bijzondere wijze de zusters en het personeel van het rusthuis, die zo geduldig en liefdevol voor hem zorgden en u allen die hem kenden, liefhadden of waardeerden.



De familie G. Pottie - M. Verhulst.

dankt voor uw gebed en medeleven.

Rouwl. - Funerarium - b.v.b.a. Ghillemyn
Druk G. Van Overberghe, Moorsele