



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Suzanne - Mariette **POURLIER**

weduwe van de Heer

Pieter-Antoon VAN WIJMEERSCH,

geboren te La Houssay (Frankrijk) op

26 oktober 1896 en godvruchtig overleden in

de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel

op 3 juni 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Heer, Gij neemt het leven niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven we op Uw woord, en als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in Uw huis om daar voorgoed te wonen ». (Pref. overledenen)

Onze dierbare overledene heeft ons verlaten. Haar heengaan doet ons pijn - en toch - omdat we geloven in het eeuwig leven schenkt ons geloof ons hoop en sterkte.

Nee, laat ons niet treuren gelijk degenen die onze hoop niet delen, maar bidden omdat onze dierbare overledene bij God barmhartigheid moge vinden en loon voor haar leven dat toch gevuld was met zorg en kommer voor hen die haar lief waren.

Beminde kinderen en kleinkinderen, beste familieleden, graag had ik nog bij U gelukkig geweest, doch we weten het, de mens wikt, maar God beschikt. Zoekt in het gebed troost en sterkte. Bidt ook voor mij dat God mij opneme in Zijn Vaderhuis.

Beste vrienden, kennissen en geburen, ook U dank ik voor uw vriendelijke genegenheid. Bidt nog af en toe eens tot God voor mij dat Hij mij genadig weze.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN WIJMEERSCH-POURLIER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen teft.**

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel