

*Heer naar U heb ik verlangd.
Laat mij in uw liefde zijn.*



Dankbaar aandenken aan
MEVROUW

Germaine PRAET

weduwe van de Heer
Isidor VANDER PUTTEN

Geboren te Geraardsbergen op
22 augustus 1901 en er godvruchtig
overleden in het R.V.T. St.-Vincent op
1 oktober 1995, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Lid van de
Kat. Bond der gepensioneerden.

*De moeders gaan
maar sterven niet.*

Zij leven en zij geven.

*Zolang men moeders kinderen ziet
zolang zal moeder leven.*

De families:

PRAET, VANDER PUTTEN
SCHAILLÉE en BIJL
danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw