

Zalig zij die in de Heer sterven; bij Hem zullen zij rusten, vrij van alle kommer. (Mis der overledenen)

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Hortense PRAET

Weduwe van Mijnheer

Antoon GOSSYE

Geboren te Michelbeke, de 2 december 1880 en godvruchtig overleden te Nederbrakel, de 14 mei 1959.

Versterkt door de H.H Sacramenten der Stervenden. Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart, de 3e Orde van St-Franciscus en de confrerie van de H. Barbara.

Eenvoudig van levenswijze, voorzichtig in haar woorden, naarstig en werkzaam, diep godvrezend en rechtschapen heeft zij haar levensdagen in eer en deugd doorgebracht. Boven alles was zij een goede moeder die zorgzaam haar huis gade sloeg en haar kinderen altijd en overal de weg der deugdzaamheid voorhiel met woord en daad.

Voor haar is vervuld geworden deze troostende belofte van de H. Geest: die de Heer vreesst zal gelukkig zijn op zijn uiterste en God zal hem zegenen op de dag van zijn verscheiden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik dank U van harte voor al uw liefdevolle zorgen, waarmede gij mij gedurende zovele lange jaren hebt omringd. U, mijn lieve dochter en schoonzoon, bij wien ik mijn laatste levensjaren zo gelukkig heb mogen slijten, U dank ik in 't bijzonder en ik smeeek de Goede God dat Hij U er om belone. Weent niet over mij, maar troost U in uwe droefheid bij de gedachte dat onze scheiding niet eeuwig is: weldra zien we elkander weer in de hemel. Vergaet mij intussen niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 dagen aflaat)

†
*Om uw gebeden en blijken van deelneming, betoend
in deze pijnlijke rouw, danken U oprecht*

Heer en Mevrouw Arthur GOSSYE-BAUDISCO en kinderen,
Heer en Mevrouw Albert GOSSYE-TORC en kinderen,
Heer en Mevrouw August JACMANS-GOSSYE en kind,
Heer en Mevrouw Cesar GOSSYE-HENAU en kinderen,
Heer René SCHITTECATTE-GOSSYE † kinderen en kleinkind,
Heer en Mevrouw Victor GOSSYE-SPITAEELS en kind,
Heer en Mevrouw Robert MOTTE-GOSSYE en kind,
De familiën PRAET, DE CUBBER, GOSSYE en DE CUBBER.