

Het leven wordt door de dood niet ontnomen,
maar verandert in een nieuw en eeuwig leven.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

Mijnheer

LUDOVICUS PRAET

Echtgenoot van Mevrouw

Maria-Leonia Van Overstraeten

Lid van de Voortplanting des Geloofs

geboren te *St-Ulriks-Kapelle*, de 24 Augustus 1893,
godvruchtig overleden te *St-Martens-Bodegem*,
de 29 Juni 1952,
voorzien van de *HH. Sacramenten der stervenden*.

Hij was geacht en bemind van allen. Hij was altijd zeer bezorgd voor het welzijn van zijn huisgezin. Hij gaf het voorbeeld door zijn godvruchtigheid en het vervullen van zijn kristelijke plichten, met veel verdueligheid heeft hij geleden en met volle betrouwen op God heeft hij de wereld verlaten.

Wat ik betrachtte, aanschouw ik reeds; wat ik hoopte bezit ik reeds; ik ben in de hemel verenigd met Hem, Dien ik op aarde beminde uit gans mijn hart.
Off. H. Agnes.

Geliefde Echtgenote, verneder u onder de machtige hand van God, opdat Hij u in de beproeving opbeure. Bid voor mij, eens worden wij terug verenigd in de Hemel.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik dank u voor de zorgen die gij zo bereidwillig gedurende mijn ziekte voor mij gehad hebt.

De Heer roept mij, ik volg Hem gewillig; dat zijn H. Wil geschiede. In het hemels Vaderland zien wij elkander weer. Bidt voor mij, het zal voor u de beste troost wezen.

H. Hart van Jezus, wees mijn liefde. 300 d. afl

St-Martens-Bodegem, Charles Schoukens.

De familiën PRAET,
VAN OVERSTRAETEN,
PLAS
en CLAES,

danken u voor uw christelijke
deelneming en gebeden.