



De gelovige verwachting naar de Heer is voltooid voor

MEVROUW

Maria, Mathilde, Eugenie Praet

weduwe van de Heer

Richard ROELANDT,

geboren te Nederbrakel op 9 februari 1889 en godvruchtig overleden te Brakel-Oprakel in de St.-Franciscus-kliniek op 7 maart 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid en medewerkster van Don Bosco en verschillende godvruchtige genootschappen.

Laat ons de Heer danken voor al het bescheiden goed dat Hij ons in dit mooi moederleven gunde.

Sreen is zij uitgegaan zoals ze geleefd heeft, zodat haar sterven de opgang van haar leven was. Ze voelde zich innig verbonden met de Heer; zij had hem zo vaak in de eucharistie ontmoet, dat de beslissende ontmoeting bij haar sterven haar niet afschrikte, maar haar zelfs met blijdschap vervulde.

Moeder van een groot gezin en wonend aan de rand van de parochie, vond zij toch

de tijd om dagelijks ter kerke te gaan. Zij was als de flinke vrouw uit de bijbel: « Als het nacht was stond zij op, bereidde het eten voor haar gezin en vreesde God ».

Zij was uit de oude stam gesneden, stond vast in haar geloof, bad haar rozenkrans en trachtte haar kristelijke overtuiging te doen overkomen bij de jongeren van haar familie. Zij gaf het voorbeeld van ware godsvrucht.

Heer, wij bidden U voor onze goede moeder, voor al de rijkdom, die Gij in haar moederhart wist te leggen en voor het wonder van de liefde, dat wij langs haar mochten ervaren. Wij weten dat haar dood niet het einde is, maar een huiswaartskeren naar Gods hemel, waar zij ons opwacht en waar ze voor ons een voorspraak zal zijn.

Haar leven zal voor ons een boek vol wijsheid blijven en haar gedachtenis zal herleven in ons gebed en misoffer.

H. Maria, Moeder van God, bid voor ons.

Namis : zaterdag 8 april om 8 uur.

De ramilies PRAET, ROELANDT, DE CUBBER,
VAN NIEUWENHOVE,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**