

Gegroet, o kruis, onze enige hoop!



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Maria-Thérésia P R A E T

Echtgenote van Mijnheer Victor VAN WIJMEERSCH

Geboren te Michelbeke, de 16 november 1882 en godvruchtig overleden te Nederbrakel, de 17 september 1963, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, de H. Kommunie en de pauselijke zegen in het stervensuur Lid van de Bond van het H. Hart, van de Confrerie van de H. Barbara en van andere godvruchtige vennootschappen. Medewerkster van Don Bosco.

Het leven van de duurzame afgestorvene was steeds een toonbeeld van onwankelbaar Godsbetrouwen, van toewijding voor haar gezin en van allesgevende liefde voor echtgenoot en kinderen.

Groot zullen dan ook de verdiensten zijn van diegene die voor de Heer geleefd hebben. Gij weet, o Heer, hoe billijk onze droefheid is over het verlies van een zo goede echtgenote en tedere moeder. Indien wij tranen storten, is het niet om te morren tegen Uwe goddelijke schikking, maar omdat moeder niet meer bij ons is.

Bemide echtgenoot, ik verlaat u, maar ik zal deelnemen in al uw vreugden en smarten, totdat wij wederom zullen verenigd zijn in het eeuwige, gelukkige leven.

En gij, mijn beste kinderen en kleinkind, leeft gelukkig onder Gods zegen, gedenkt de lessen die ik u gegeven heb en draagt vader innige liefde toe al de dagen van zijn leven. Bidt allen voor mijn zielerust in uw dagelijkse gebeden en in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Mijnheer Victor VAN WIJMEERSCH,
Mijnheer en Mevrouw Albert DE PREZ-VAN WIJMEERSCH;
Mejuffter Maria VAN WIJMEERSCH;
Jongeheer Michel DE PREZ;

haar echtgenoot;

haar kinderen en kleinkind;

haar kinderen en kleinkind;
De familiën PRAET, VAN WIJMEERSCH, DE CUBBER en VAN WIJMEERSCH.

*Bedanken van harte voor de blijken van kristelijke
en innige deelneming hen betoond.*