

"Wie in mij geloof, al sterft hij naar het lichaam, zal eeuwig leven."

†
**BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER**

Victor PRAET

**Zoon van wijlen Petrus-Johannes, en van
Rosalie DE CUBBER**

**Geboren te Nederbrakel, de 16 december 1892, en
godvruchtig overleden in de St Franciscuskliniek te
Opbrakel, de 26 juni 1965.**

**Gesterkt door het H. Sacrament der stervenden.
Lid van de Confrerie van de H. Barbara.
Oudstrijder 1914-18.**

Gij allen die mij genegen geweest zijt, familieleden en vrienden, blijft nu uw vaste genegenheid betonen door voor mij te bidden in uw huiskring, in de heilige missen, die voor mijn zielerust worden opgedragen. Dat is de schoonste blij van genegenheid.

Dierbare familieleden, heb dank voor al uw goede zorgen. Gij die dit gedenkrentje ontvangt: zo gij kristelijk deelneemt aan mijn afsterven, verblijft dan in deze heilige missen en bidt voor mij: "Almachtige God, moge uw dienaar Victor, die uit deze wereld is heengegaan, door dit offer van zonden gezuiverd worden en zo uw barmhartigheid en eeuwige rust verwerven.

De dood is de echo van het leven, en ieder die in zijn hart afgestorven is aan de wereld en aan zichzelf, en altijd bereid is om te sterven, heeft het onderpand van een goede dood in zijn handen.

De dood is geen verlies, maar is een verrijking van de kristen mens: wie in mij geloof, al sterft hij naar het lichaam, zal eeuwig leven.

**De kinderen en kleinkinderen van wijlen Adolf MINNAERT-PRAET;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Antoon GOSSEYE-PRAET;
Mijnheer Victor VAN WYMEERSCH-PRAET†, kinderen en kleinkind;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Petrus TEERLINCK-PRAET:
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Jozef VAN WYMEERSCH-PRAET;
Mevrouw Richard ROELANDT†-PRAET, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer Hermien PRAET-D'HAEYER†, kinderen en kleinkinderen;
De familiën PRAET en DE CUBBER.**

*Bedanken van harte voor de blijken van kristelijke
en innige deelneming hen betoond.*

Drukk. FLANDRIA Munkzweln