



Met dankbaarheid en liefde  
denken wij terug aan

## Mevrouw Aimée Premereur

weduwe van

Mijnheer Francis Van Ongeval

Zij werd geboren te Delftinge op 4 april 1879 en overleed zacht in de Heer te Geraardsbergen op 3 juli 1967, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

-Vader, ik dank U omdat Gij mij geschapen hebt, omdat Gij mij in Uw Kerk opgenomen hebt en mij met Uw liefde hebt geleid. Ik dank U voor de vreugden en de zorgen van het leven. Met stevige stap heb ik getracht Uw wegen te bewandelen. Maar wie is sterk voor U? Ootmoedig bid ik derhalve om Uw barmhartigheid zodat mijn hoop op U mag in vervulling gaan».

Trouw aan werk, geloof en levensmoed. Stille eenvoud en wars van alle praalzucht. Zo was haar levensstijl in woorden en daden. Even waardig en diep-christelijk was ze tegenover het lijden dat haar lang en pijnlijk heeft gelouterd. De dood was voor haar geen verrassing maar een verlossing. Haar leven was lang, schoon en verdienstelijk. De hemel alleen kan het welverdiende loon zijn voor zulke moeders.

Bemide kinderen, wat dankbaarheid kon uitdenken en geven hebt ge graag geschonken. Uw liefdevolle bezorgdheid verlichtte en verwarmde mijn leven en verzachtte mijn sterven. Ik weet dat uw genegenheid, over

de grens van de eeuwigheid heen, mij volgt in gebed en offer.

Bemide bloedverwanten, familieleden en vrienden, blijft één en trouw aan het geloof van hen die u voorgaen zijn. Blijft onderling genegen door de kracht van het gebed.

De christelijke deelneming is een verzorgd gebed voor de overledene, en dan een troost voor de familie.

---

*De heer en mevrouw Gilbert Van  
Ongeval-Van Schoors,*

*De families Premereur, Van  
Ongeval, Van Damme en  
De Smet,*

*danken U oprecht om uw  
gebeden en bliken van  
deelneming in hun rouw.*

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge.