



BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

## **Albert PREMEREUR**

Geboren te Deffinge op 9 januari 1920 en na een langdurige ziekte overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op 23 juni 1994, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De families:

PREMEREUR en DE GLAS  
danken u voor de blijken  
van deelneming in hun rouw.

*"Komt, gezegenden van Mijn Vader in het koninkrijk dat voor U bereid is vanaf de grondvesting van de wereld."*

*Deze woorden troosten ons bij het heengaan van onze dierbaren overledene Albert. Hard heeft hij gewerkt en was behulpzaam voor iedereen zolang zijn krachten het toelieten. Hij hield van de eenvoud en oprechtheid en voelde zich gelukkig thuis te midden van de bloemen en de rustige natuur.*

*Diep verbonden met zijn familie was hij bekommerd en bezorgd voor iedereen.*

*Geduldig heeft hij de lasten van het ouderworden gedragen, versterkt door zijn dagelijks gebed.*

*Nu mag hij rusten in Gods vrede. Moge de Heilige Maagd Maria, alle heiligen en engelen hem verwelkomen in de Hemel.*

*Dierbare familie, dank om uw genegenheid en zorgen. Wij blijven verenigd in het gebed.*