

Gelukkig in dit leven en zalig bij de intrede in het
eeuwig leven is alwie hier op aarde leeft voor God.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer **Albert** **PREMEREUR**

echtgenoot van Mevrouw **Eugenie DE NORRE**
geboren te Edingen de 19 februari 1888 en godvrucht-
tig overleden te Delftinge de 30 november 1956, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten,

God beloofd aan hen die Hem trouw dienen in
dit leven de eeuwige rust, de vrede, de vreugde
en het geluk na het zwoegen, het lijden en de miserie
op een kristelijke wijze aanvaard en gedragen. Door
het lijden waarmee elke mens vroeg of laat af te
rekenen heeft, wordt de mens gelouterd en bereidt
hij zich voor op het hemels geluk. In het lijden toont
de mens zich groot of klein.

St Paulus leert ons in zijn brief aan de Romeinen :
" Zijn we met Christus gestorven, dan geloven we
ook dat we met Hem zullen verrijzen ". Met Christus
leven, met Christus sterven, is de roeping van elk
kristenmens. Het geeft ons de zekerheid van de toe-
komstige t iomf.

Christus is gekomen om de mensen van hun zonden
te verlossen. In het evangelie lezen we : " Ik ben
gekomen om hen te zoeken en te redden die zonder
Mij verloren waren ". Op een andere plaats nog :
" Die tot Mij komt met geloof en betrouwen zal ik
niet terugstoten ". Hij is de Goede Herder die achter
zijn schapen gaat totdat Hij ze gevonden heeft om
ze naar de schapestal terug te brengen waar ze red-
ding en vergiffenis vinden. Gods wegen zijn ondoor-
grondelijk. Zelfs voor de grootste zondaar heeft Hij

nog een redplank wanneer deze bereid gevonden
wordt om door boete en inkeer het bedreven kwaad
te herstellen.

Gebed en boete, twee voorwaarden om het leven
met God in te gaan. Beide herstellen de schuld voor
de zonde ; ze brengen kwijtschelding voor de straffen
ervan. Ze hebben hun betekenis in het grote verlos-
singswerk van Christus

In het eeuwig geluk dat God weggelegd heeft
voor zijn trouwe dienaren, moeten ons leven en onze
dood hun laatste doel bereiken. "Dat de engelen u
naar het paradijs geleiden , dat de martelaren u bij
uwaankomst opnemen en voeren naar de heilige stad
Jeruzalem. Dat het koor der engelen u opneme en
gij met Lazarus, weleer een arme, eeuwige rust moogt
genieten" is onze laatste bede voor de uittocht naar
de eeuwige rustplaats.

Gij allen die mij gekend hebt, bidt voor mij

De familiën **PREMEREUR, DE NORRE,** **VAN CAUWENBERGHE** en **DE** **VOS,**

*ten zeerste gevoelig aan uw
blijken van christelijke deel-
neming in hun pijnlijke
rouw*

DANKEN U HARTELIJK.

Uitg. C. Miserez, koster, Dries, Delftinge.