

Wat vroeger, wat later, wij gaan allemaal, die zwak zijn als 't halmpje die sterk zijn als staal. G.G.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

## Georges - Albert Premereur

Echtgenoot van Mw **Suzanne De Glas**, geboren te Deftinge de 12 October 1918 en zacht in de Heer ontslapen in O. L. Vrouwklinik te Aalst de 16 Juni 1953, na ontvangen te hebben de laatste H. Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Vroeg, o Heer, heeft het U behaagd de ziel van uw dienaar tot U terug te roepen. Onze harten bloeden onder de wrede beproeving, maar wij aanbidden uw H. Wil, en zullen troost zoeken in de verheven voorbeelden uit zijn kort maar schoon leven en zijn rustig stichtend afsterven.

Hij was een echtgenoot en vader die door vlijt en zorg zijn vrouw en kinderkens gelukkig maakte ; een man die in zijn bediening zijn beste krachten gaf en die een voorbeeld was van stiptheid, naastenliefde en eenvoudigheid. En toen de beproeving hem naar het leven greep, heeft hij zich met christen gelatenheid en in volle bewustzijn neergelegd bij 't onwederroepelijk besluit en 't grootste en laatste offer gebracht.

Geliefde echtgenote, schone dagen hebben we samen beleefd, mooier nog droomden wij de jaren die komen zouden. De Heer des levens is mij vroegtijdig

dig komen weghalen. We leven voort, verenigd door de eeuwige band onzer trouwe liefde.

Mijn lieve kinderkens, luistert naar moeder als ze U voorhouden zal wat vader u niet meer zeggen kan. Weest haar en mij immer 'n troost door uw voorbeeldig christelijk leven.

Bemide moeder, bloedverwanten en vrienden, hebt dank om al de zorgen waarmee ge mij en mijn beproefd gezin hebt omringd. Ik zal God bidden dat hij U alles vergeelde.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---



De familiën Premereur,  
De Glas,  
De Norre en  
Van Nieuwenhove,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene

DANKEN U.

---

Uitg. G. De Croo, Koster, Deftinge.