



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

DE HEER

Ghislenus Richard PREMEREUR

Weduwnaar van

Mevrouw Marie VAN DE MAELE

geboren te Hemelveerdegem
op 19 augustus 1901 en overleden
te Jette op 3 september 1984,
na een korte en pijnlijke ziekte,
gesterkt door
de H.H. Sakramenten der stervenden.

In hem is een man heengegaan wiens dankbare herinnering nog lang zal voortleven, niet alleen in familieverband, maar ook bij zeer vele medemensen, zo om zijn goedheid en vaardige dienstbaarheid als om zijn daadwerkelijk Geloof.

Wij bidden U, Heer God, dat er niets van dit mensenleven verloren zou gaan, maar ten goede zou komen aan deze wereld.

Wij danken U voor alle liefde, voor alle steun, die van hem is uitgegaan.

Moge hij, nu levend bij U, onze voorpraak zijn bij U.

De Heer en Mevrouw
Etienne PREMEREUR-FONCKE,
De Heer en Mevrouw
Paul PREMEREUR-WAUTERS,
Mejuffer Chantal PREMEREUR,
Mejuffer Brigitte PREMEREUR,
Jongeheer Pascal PREMEREUR,
En de familie,

danken U voor de gebeden en blijken van kristelijke deelneming die U hebt betuigd bij deze gelegenheid.