

O Hart van liefde, op U stel ik al mijn vertrouwen. Alles vrees ik van mijn zwakte, maar alles verhoop ik van uw goedheid. (300 d. afl.)



ZALIGE GEDACHTENIS VAN  
MIJNHEER

**Gustaaf Premereur**

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

**Stephanie Van Hoorde**

Geboren te Delftinge op 7 October 1883, en aldaar godvruchtig overleden op 13 juni 1955, versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen in 't Stervensuur.

Het leven van de christen wordt dikwijls door het lijden getekend en in die harde uren moet hij naar het Kruis schouwen, waar de Zaligmaker al Zijn bloed gaf voor de redding der mensen, om uit dit voorbeeld kracht te halen tijdens de beproeving.

De pijnen die uit Gods hand worden aangevaard mogen gelden als een louteringsmiddel en een verkorting van de pijnen van het vagevuur, waar de ziel de nodige zuivering moet onderstaan vooraleer God te mogen aanschouwen.

Gelukkige mensen die rekenen op God en wier grote bekommernis gericht is op het vervullen van hun christelijke plichten. Zij kennen en smaken een vreugde op aarde die andersgezinden niet vermoeden, noch ervaren.

Hij was een man van gebed, rechtschapen en plichtgetrouw, werkzaam en genecht aan de christelijke beginselen: daarom zal zijn aandenken in ere blijven.

Dierbare echtgenote en kinderen, hartelijk dank voor de zorgen dezer laatste levensmaanden, die voor U even lastig waren als voor mij. Moge de Heer U belonen

voor uw liefdedienst. Blijven wij voor elkander bidden.

Hart van Jezus, brandend van liefde tot ons, ontvlam ons hart van liefde tot U.

(500 d. afl.)

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons.

De Familiën  
PREMEREUR, VAN HOORDE, DE NOOZE  
en LABIAU;

denken U van harte voor de blijken van deelneming hun befoond in de pijnlijke rouw die hun kwam te treffen.

Drukk. Louis DYON, Geraardsb.