

Zalig zijn zij die in de Heer sterven, want de dood is voor hen de overgang tot een beter leven.

BID VOOR DE ZIEL  
van *MUNHEER*

*Gustaaf Premereur*

Weduwnaar van Mevrouw

*Marie-Sylvie Van Trimpont*

geboren te Destsinge, de 11 Mei 1870 en er zeer godvruchtig in de Heer ontslapen, de 3 December versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Deze deugdzaam man wandelde onberispelijk in de wegen des Heren: geheel zijn levenswijze was vaderlijk, voorzichtig en edelmoedig. Hij was eenvoudig van hart en rechtschapen van karakter, rechtvaardig in handelen wandel, geëerd en bemind van dezen die hem kenden. Hij was een sterke en werkzame huisvader die zijn huisgezin met zorg bestuurde en zijn brood in ledigheid niet heeft geëten; daarom heeft de Heer het werk zijner handen gezegend.

Omdat hij God aangenaam was heeft Hij hem beproefd en door de ziekte geheiligd, want er is geen gekender teken van zaligheid dan een kristelijk leven gelouterd door verduldig lijden.

O God, uw Heilige Wil aanbiddend, buigen wij het hoofd voor uw ondoorgrondbare raadsbesluiten, doch droef van harte om het heengaan van onze goede vader.

Vaartwel duurzame kinderen en kleinkinderen, hebt dank, gij vooral die mij hebt bijgestaan, om uwe tedere genegenheid waarmede gij mij omringdet. En gij, mijn bloedverwanten en vrienden, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid (300 d. afl.)



De Families Premereur ;

Van Trimpont ;

Van Damme ;

zeer gevoelig voor de bliken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.

---

Drukk Pieraert, Geeraardsbergen