

†

Gedenk in het H. Misoffer  
en in uw gebeden  
de ziel van Mijnheer

## **Jozef, Nestor, Ferdinand Premereur**

echtgenoot van Mevrouw  
**Ivonne Van der Haegen**

geboren te Zarlardinge de 23 mei 1908 en schielijk  
overleden te Deftinge de 13 januari 1966, op voor-  
waarde gezalfd.

«Zo wij geloven dat Jezus gestorven is en verrezen,  
dan geloven wij ook dat God hen, die in Jezus ontslapen  
zijn, zal terugvoeren met Hem». (1 Thess. 4, 14).

St-Augustinus noemt de dood : het mysterie van ver-  
schrikking, rechtvaardigheid en hoop, gelukkig einddoel  
van onze arbeid, het uur van het loon, maar het begin  
van een nieuw en beter leven.

In eenvoud en grote toewijding heeft hij onder ons  
geleefd. De stille levensvreugde, ernst en grote werk-  
zaamheid die hem kenmerkten, heeft hij van jongsaf aan  
meegekregen. Hij heeft deze voorname gaven verder  
ontwikkeld in een ondernemingsgeest, een overtuiging,  
een eenvoudig geloof. Zijn schoon gezin was zijn levens-  
werk en ook het enige doel van arbeid en vreugde. De  
moed bij het werk heeft hem bezield tot ijver voor het  
goede. Trouw droeg hij het licht van zijn verzorgd geloof  
doorheen het leven, vredelievend en goedhartig, vastbe-  
raden en stil. Uit het duistere van de nacht heeft de Heer  
hem opgeroepen tot het eeuwige licht, om er een nog  
heerlijker woning te betrekken.

Bemide echtgenote, dit onvoorziene heengaan zal u  
zeer pijnlijk vallen ; maar laten we op de Heer rekenen.  
De begrijpende genegenheid en toewijding voor elkaar  
zullen eeuwige liefde worden door gebed en vaste hoop

op weerzien. Zoek nu troost en moed in God, opdat uw  
verdere leven een liefde zou blijven voor ons gezin.

Beste kinderen en kleinkinderen, gij weet hoezeer ik u  
bemind heb. Houdt mijn gedachtenis levendig in uw hart,  
omringt moeder in eensgezinde liefde en steunt elkaar  
in trouwe samenhang. Bidt veel.

Bemide broers, zuster, bloedverwanten en vrienden,  
uw gebed weze nu mijn enige steun en meelevende met  
hen die rouwen om deze plotse scheiding.

Wanneer allen die deze Eucharistieviering bijwonen  
me de kracht hiervan geven door hun vroom meebidden,  
welke steun en voorspraak voor mij, en welk diep mee-  
leven met mijn gezin.

---

*Uw gebeden blijven een steun voor de  
overledene, uw bliken van deelneming een  
troost voor ons.*

*Danken U oprecht :*

*Mevrouw Ferdinand Premereur-Van der  
Haegen, kinderen en kleinkinderen,*

*De families Premereur, Van der Haegen,  
Van Trimpont en Malfroidt.*

---

Uitg. Mevr. C. Miserez, Dries, Deftinge