

Geloofd zij Jezus-Christus !

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria-Emelina Premereur

Weduwe van Mijnheer

Jan-Baptist Van Wayenberge

gebore te Deftinge den 3 Januari 1860 en aldaar
godorchtig overleden den 17 Oktober 1946,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie der Geloovige Zielen.

Haar stichtelijk leven was een voorbeeld voor
velen.

Als christelijke vrouw was zijte bewonderen
voor hare schoone godsvrucht en heilige plichtbe-
trachting. Tot in haren hoogen ouderdom was
het geloof hare sterkte, het gebed haar troost en
haar wapen.

Als moeder moeten wij bewonderen de goed-
heid van haar hart, haar zorg en werkzaamheid
voor haar gezin. Haar bijden geest en opge-
ruimheid was de afstraling van haar goedheid
en christelijke deugden.

Gij allen die haar gekend en bemind hebt, blik
ten hemel want gij hebt van stonden aan eene
nieuwe voorspreekster bij God.

Open haar O Heer de deur des hemels en laat
zij zich verheuge met de engelen en heiligen in de
eeuwige glorie. (Com. def.)

Bemide kinderen en kleinkinderen ik dank u
voor uwe genegenheid en zorgen. Ik heb de dood
zien naderen en ik was gereed om voor den groot-
ten rechter te verschijnen.

Gedenkt mij in uwe gebeden. Tot weerziens in
den hemel.

H. Hart van Jezus wees mijn toevlucht (300 d.af.)

R. I. P



De Families PREMEREUR, VAN WAYENBERGE
en DROESBEKE

zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming en gebeden
bij het afsterven van hun
duurbare overledene

DANKEN U

Drukk Pieraert, Geeraardsbergen