



Dit is een vrome gedachtenis aan

mevrouw

Marie Alice Premereur

echtgenote van de heer

Jules Van Cauwenberge

Haar diep-christelijk leven begon op 27 augustus 1886 te Deftinge, ze heeft er zich vol overgave teruggegeven op 31 december 1970. De Heer was haar spijs voor de grote reis.

Echte moeders slapen in, maar sterven niet. Hun leven is een onophoudend geven. Zolang men moeders kinderen ziet, zolang ook zal moeder blijven leven. Stil en zacht, vol kommer voor de anderen, heeft ze geleefd en is ze van ons weggegaan. Ze had niets meer te zeggen bij 't eeuwig afscheid. Alles was gezegd en voorgehouden door haar schoon voorbeeld. Werkzaam in eigen gezin, werkzaam om anderen te helpen. Ze bleef de diep-aanvoelende moeder die zag wat er nodig was en voor niemand uitzondering maakte. Sterk was ze en heeft nooit zich zelf gezocht. Door woord en daad heeft zij het verdriet bij de anderen geheeld. Ze was een christelijke moeder die de onschatbare waarden van geloof en overtuiging trouw en weelderig heeft meegedeeld. Nu ze afwezig is tot op de dag der Verrijzenis, zal men aanvoelen hoe diep ze aanwezig was in gebed, werk en lijden.

Beste echtgenoot, enkele weken geleden mochten we bij ons diamanten bruilof de Heer danken om al de weldaden die we door de Heer elkaar geschonken hebben. Meer dan ooit blijf ik bij u om u onophoudend te danken voor al wat ge voor mij gedurende de zestig jaren gezinsleven gedaan hebt en als kroon op het werk: de toewijding bij dag en nacht in de lange periode van mijn ziekte. Heb moed... de stille avond brengt een glanzende morgenstond.

Beste kinderen en kleinkinderen, in uw gebed voor moeder en grootmoeder blijf ik in uw midden. Dank voor de troost, de vreugde en de rust die ge mij gegeven hebt. Mocht ge altijd moeders kinderen blijven door de Heer.

Beminde zuster, bloedverwanten en vrienden, langs de hemel om blijven we verbonden, laat de banden die ons verenigden voortbestaan in uw gebed.

Bid allen voor mij... ik doe het ook voor U.

De families

PREMEREUR, VAN CAUWENBERGE,
DE NOOZE, VAN WIJMEERSCH,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge