

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffter

Marie-Leonie PREMEREUR

dochter van wijlen Mijnheer en Mevrouw

Filip PREMEREUR-DE NOOZE,

geboren te Zarlardingne, den 16 September 1882, en godvruchtig overleden te Dettfinge, den 18 Oogst 1950, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten en den Pauselijken Zegen. — Zij was lid van den Bond van het H. Hart, van de Congregatie van O. L. Vrouw en van de Confrerie van de Gelovige Zielen.

De duurzame overledene was in het oog van de wereld van weinig tel, maar zij heeft zich om het oordeel van de wereld niet bekommerd. Zij zocht op de eerste plaats het Rijk Gods; de rest, al wat ze verder nodig had, werd haar als een toemaat op den schoot geworpen.

Aan tijdelijke dingen en wereldse ijdelheden heeft ze zich nooit gehecht, en juist daarom is het loon van de armen van geest haar aandeel geworden: voor vroomheid en vrede, voor vreugde en kommerloos bestaan, heeft Gods vaderlijke Voorzienigheid tot op het laatste ogenblik gezorgd.

Haar diep gebedsleven en haar grote devotie tot den H. Jozef was het geheim van haar kracht en haar gelatene onderwerping aan Gods H. Wil.

In den eenvoud van haar hart en uit vrees voor den Heer, heeft ze haar meesters, vijf en veertig jaar lang, trouw en liefdevol gediend. Zij konden op haar toewijding en op haar nauwgezetheid rekenen; ook werd ze er dankbaar om beloond, door de genegenheid en de liefdevolle zorgen waarmede ze in haar ziekte werd omringd.

Moge Christus haar heden nog verwelkomen met de woorden: «Kom, goede en getrouwe dienaar; over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga binnen in de vreugde des Heren». (Matth. 25, 21).

H. Maria, Moeder van Smarten, bekom voor de dierbare overledene de eeuwige beloning, en voor allen die om haar rouwen, kracht en gelovige berusting.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer.

*De familiën PREMEREUR, DE NOOZE,
VANDERPOORTEN en DE GROOTE,*

Bedanken.

Drukk. J. Schrever-Gelan, Grotestraat, 73, Geraardsb.