

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**REMI PREMEREUR**

echtgenoot van Mevrouw

**ELEONORE DE NORRE**

Lid van den bond van het H. Hart.

geboren te Delft den 16 Oktober 1875 en aldaar  
gedruuchtig overleden den 11 Oktober 1945.

Gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De dood van den rechtvaardige is het einde van  
den nacht en het begin van den dag; het einde der  
ellende en den ingang der zaligheid.

Hij was een vrome christene, diep overtuigd van  
zijn geloof, die zijn geluk vond in het nauw vol-  
brengen zijner plichten.

Hij was een getrouwe echtgenoot en goede vader,  
het geluk der zijnen was zijn eenige bekommernis.  
Voor hen heeft hij geleefd, heeft hij gewerkt en ge-  
zorgd. Welan dan getrouwe dienaar, omdat gij in  
vele zaken getrouw zijt geweest, treed binnen in het  
huis der eeuwige vreugde.

Vaartwel, duurzame echtgenoots, geliefde kinde-  
ren en familieleden. Wij worden zoo schielijk van  
elkander gerukt en de scheiding is hard. Doch  
troost u want de scheiding is maar tijdelijk. Eens  
vinden wij elkander toch weder in den hemel. In-  
tusschen bidt voor mij en van uit den hemel zal ik  
over u waken.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in u.

R. I. P.

Drukk. G. Van de Maele, Karmelietenstraat, 40

De familiën PREMEREUR, DE NORRE, VAN  
DAMME en DE NORRE,

zeer gevoelig aan de genegene blijken  
van innige deelneming, betoond in hun  
pijnlijksten rouw, maar vooral getroost  
door de vurige gebeden voor den  
dierbare afgestorvene

Mijnheer REMI PREMEREUR

danken U van harte.