

"Papa ik zie U graag"
- ik ook -

†

Dankbaar aandenken aan
de heer

ROGER PREMEREUR

echtgenoot van mevrouw

Hilda Van Liefferinge

geboren te Hemelveerdegem op
2 augustus 1914 en

godvruchtig overleden in het

O.-L.-Vrouwziekenhuis te

Geraardsbergen op 23 juni 1996,
gesterkt door het Heilig Sacrament
van de zieken.

Lid van A.C.V. en K.W.B.

—
De families

Premereur - Van Wijmeersch
Van Liefferinge - De Visscher,
danken U voor de blijken van
deelneming in rouw en gebeden.

Stil
in alle eenvoud
zijt ge van ons heengegaan
zoals een dag vol verrassingen.

Bezorgd om recht
bereid je oprechte vriendschap
en liefde met allen te delen.

Vreugde en verdriet hebben we
samen mogen delen
we zullen je missen.

We danken U Heer dat U ons
zulk een vader gaf.
Liefste pepe, nu de tijd van afscheid
gekomen is, willen we je danken
voor je leven, je goedheid en je
vriendschap.
Met een kruisje op het voorhoofd
en een "God zegene en beware U"
geven we je nu vertrouwd in
Gods handen.