

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven. (W. Bruyninx)



De Vader heeft in de vreugde van de hemel opgenomen

Zuster ELVIRE

(Mejuffer Judith PRESENT)

van de Zusters van
Sint Franciscus van Opbrakel.

Zij werd geboren te Meerdonk 23-11-1905

Zij wijdde zich aan de Heer toe
door haar kloostergeloften 4-7-1927

Zij werd in de vriendschap en
de liefde van God opgenomen,
voorbereid en gesterkt door de
sakramenten van de zieken en
de stervenden, te Opbrakel 21-6-1977

Vijftig jaar trouw kloosterleven, Alleluia !
Zich voorbereidend om haar gouden klooster-
leven te vieren, werd zij opgenomen in het
Licht waarin zij nu leeft voor eeuwig,
Alleluia !

In deze kloosterzuster hebben wij Gods
liefde en goedheid mogen ervaren. Wij zijn
dankbaar omdat zij in ons midden heeft mo-
gen leven en werken als een diepgelovige
religieuze, een toegewijde opvoedster, een
meellevende verantwoordelijke.

Haar levensvreugde, gegrond in een blijde
levenservaring, was aanstekelijk voor wie haar
ontmoette. Zij leefde graag en straalde die
blijheid uit. Zij was gaarne bij haar mede-
zusters, bij haar medemensen, bij de kinde-
ren. In alles had zij oog voor het fijne, voor
het schone en daarom ook was haar getuige-

nis van de « blijde boodschap » zo echt en
waar.

Zij was een enthousiaste opvoedster. De
bekommernis voor de groei en de christelijke
opvoeding van de kinderen, van de jeugd,
tekende haar leven. Met een zekere gestreng-
heid, doch uitnodigend tot vertrouwen, be-
geleidde zij hen naar de volwassenheid. Zij
bemindde de kinderen en zij werd door hen
bemind.

Waar zij geroepen werd om een klooster-
gemeenschap te leiden was zij een meevoe-
lende religieuze die in alles plichtbewust
voorging, maar die ook het leven voor haar
medezusters aangenaam wilde maken. Haar
heengaan in gehoorzaamheid bracht dan ook
telkens treurnis in de gemeenschap; zij was
immers als de bezorgde moeder voor allen
die met haar samenleefden en wier levens-
kansen zij behartigde.

Aan dit schone leven, in volle dienstbaar-
heid voor God en haar medemensen, kwam
een zware beproeving een einde stellen. Een
ongeneeslijke ziekte bracht de pijnlijke afta-
keling van al haar lichamelijke en geeste-
lijke vermogens; de vernietiging reeds vóór
haar afsterven. Moedig aanvaardde zij haar
kruis als een deelname aan het kruis van
Christus in de geloofs zekerheid voor altijd
met de verheerlijkte Christus te mogen leven.

Bemindde oversten en medezusters, dierbare
familie en vrienden, ik dank u oprecht voor
uw genegenheid en vriendschap en voor alles
wat gij voor mij gedaan hebt. Moge uw gebed
voor mij een hulp zijn en een voorspraak bij
de Heer.

Heilige Franciscus, bid voor ons.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel