



In dankbare herinnering aan

DE HEER

## **André PREUVENEERS**

**echtgenoot van Mevrouw Cecile BOGAERT**

geboren te Nukerke op 27 september 1940 en  
godvruchtig overleden te Ronse op 18 maart 2000,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

We nemen vandaag met droefheid afscheid van  
een goede echtgenoot, vader, grootvader en vriend.

Bekend bij iedereen onder de roepnamen "tjujook"  
en "bosmier". Als stadsarbeider maakte hij zich vele  
vrienden. Vijanden kende hij niet. Thuis liet hij zijn  
werk staan om anderen van dienst te kunnen zijn.  
Maar ook in huis was hij een bezige mier. Voor de  
sportclub waarin zijn zoon actief was gaf hij als het  
ware zijn leven.

Anderhalf jaar geleden werd hij ziek. Hij wist dat  
de ziekte fataal was. Ze sloopte zijn gezondheid  
maar klagen deed hij niet. Hij droeg zijn lot uiterst  
moedig.

Dat deze plechtige uitvaart plaatsvindt op de  
verjaardag van zijn jongste kleinkind doet ons  
vandaag des te meer leed. Hij was er nog nodig voor  
zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en de vele  
vrienden. We bidden dat hij bij God rust mag vinden  
en beleven in geloof verder verbondenheid met hem.

Cecile BOGAERT, kinderen en kleinkinderen,

De families PREUVENEERS - MARTENS  
en BOGAERT - VAN LOVEN,

**danken U oprecht voor uw gebed en uw  
blijken van medeleven.**

---

*Uitvaartverzorging Devos Ronse.*

