



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

## ROBERT, LOUIS PRIAU

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN DAMME

geboren te Oudenaarde op 24 juli 1924 en god-  
vruchtig overleden te Ronse op 10 april 1982,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Goede Vrijdag en Pasen liggen dicht bij elkaar.  
Op dat ogenblik van intens kristelijk liturgisch  
herdenken van Jezus' leven, is Robert van ons  
heengegaan. Hoe nauw voelen wij ons als kris-  
tenen aan zijn leven verwant:

Goede Vrijdag: vernedering, marteling, dood:  
het komt ook zo dikwijls in ons leven voor.  
Pasen: opstanding, verrijzenis: de uiteindelijke  
hoop dat alles ooit eens goedkomt.

Zoals Christus in zijn volle ontplooiing van  
goddelijk leven, is Robert, midden in het leven,  
uit het gezin, uit het werk, weggenomen. Zijn  
inzet onder mensen was veelzijdig, vol ijver en  
goedhartig. Zijn werk vindingrijk, correct en  
eerlijk. In zijn levenshouding rechtvaardig voor  
jongeren, collega's, vrienden en thuis. Onrecht  
kon hij niet verdragen, het was voor hem een  
kruis het zelf te moeten ervaren en in zijn ziekte  
was het voor hem een zwaar kruis. Hij bleef  
echter steeds grootmoedig en vergevingsgezind;  
vergeven wel, vergeten was wel moeilijk en  
pijnlijk. De ziekte kan je helpen dragen, zo de-  
den vrouw en kinderen het op bewonderenswaar-  
dige wijze. Voor hem was het steeds een vreug-  
de Jezus te ontmoeten in de eucharistie, zelf

Begravenissen R. Devos en Zoon. Ronse

altijd beschikbaar om er Gods woord voor te  
dragen.

Aarzelend en zoekend zijn wij in familie de  
weg gegaan om in alle zorg alles in het werk  
te stellen te genezen te hopen, en in gebed om  
vertrouwen in God uit te spreken. Mocht Pasen  
nu ook zijn verrijzen zijn bij God en mocht in  
gebed kracht groeien om te blijven zorgen voor  
elkaar en in geweten verder uit te werken waar  
hijzelf voor gestreden en gevochten heeft.

Heer God, wees ons nabij in ons verdriet,  
wees met ons in de toekomst.

Mw Robert PRIAU, geboren Maria VAN DAMME,  
Hr en Mw Johan PRIAU-DE WEER en zoon Kris,  
Hr en Mw Bernard MEYFROODT-PRIAU en zoon  
Bart,

Hr en Mw Marc PRIAU-LEPEZ,  
Hr Luc PRIAU en verloofde Mej. Hilde OPSOMER  
Hr Filip PRIAU,  
Hr Paul PRIAU,  
Hr Piet PRIAU,

De families PRIAU, LABIEZE, VAN DAMME en  
DE MEULEMEESTER,

danken U van harte  
voor de blijken van kristelijke deelneming.