

God is mijn toevlucht en mijn burcht.



Dit weze U een vroom aandenken aan de

Heer

## **Aimé PRIEELS**

echtgenoot van

**Mevrouw Celina VAN GIJSEGEM**

geboren te Aspelare de 25 april 1899 en zacht in de Heer ontslapen in de St. Franciscus-kliniek te Opraekel op 14 juli 1970, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Boven de benauwende dreiging van de dood ziet de christen de lichtende Hemel en de wenkende zaligheid van Gods eeuwige Liefde. Eenieder heeft het leven lief, maar wij weten dat God het eeuwig Leven is en ons enig levensdoel.

De dierbare Aimé was een man van geloof, vriendelijk en hartelijk in de omgang met elkeen, een ware volksvriend. Hij was een goede echtgenoot, een liefdevolle vader. Over de laatste maanden van zijn leven gleed de schaduw van ziekte en lijden; maar hij bleef moedig en onderworpen aan Gods Wil,

overtuigd dat zo wij met Christus lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden.

Dierbare echtgenote, heb dank voor de jaren van liefde en geluk. In het gebed zult gij troost vinden om deze beproeving te dragen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, dank voor uw genegenheid, die mij een troost was in mijn ziekte. Blijft moeder beminnen en laat uw liefde voor mij voortduren in uw gebed.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in de vrede en de heerlijkheid van zijn Rijk.



De familiën PRIEELS,

VAN GIJSEGEM,

DE CLIPPEL

en SOUFFRIAU

bedanken.

---

Uitgeverij R. De Bruyn, Aspelare