

We staan eerbiedig stil voor wat deze goede moeder was, voor wat ze deed en leed en voor haar heengaan naar de Schepper, die ze trouw gediend heeft



MEVROUW

Germaine PROVÉ

WEDUWE VAN DE HEER

René VANDERMERCKEN

geboren te Geraardsbergen
op 24 juli 1910 en aldaar overleden
in de H. Hartkliniek op 6 februari
1985, voorzien van het Sakrament
van de zieken.

Dankbaar om wat ze was en om de manier waarop ze met ons samenleefde, moeten we afscheid nemen van een goede moeder, grootmoeder en familielid. We herkennen in haar de diepchristelijke vrouw, die gelukkig was en ijverde voor een christelijke gezindheid in de haar vrouwde wereld.

We keken op naar de oprechte sympathie die ze deelde met velen, in de gepensioneerdenbond en Covda, en bij alle vrienden die ze thuis mocht ontmoeten.

We hebben altijd een stille waardering gehad voor haar vrouwen in O.L.Vrouw van de Oudenberg.

Vooraf voor ons, haar kinderen, klein-kinderen en dichte familie was ze die gevoelige en onmisbare vrouw met goede raad en daad waar ze helpen kon.

Haar bezorgdheid met ons lag diep in haar hart, in haar stille gebeden en in haar eigen leed verborgen.

We hebben haar gevolgd op haar "lijdensweg-zonder-klagen" met haar groot geduld.

We zijn gelukkig voor wat we mochten doen voor haar. We mochten haar begripvol opvangen en begeleiden, tot aan die lange momenten van machteloos toezien. Als na dit onvermijdelijk einde, nadat haar laatste strijd tegen de pijn gestreden is, de leemte komt, die alleen een goede moeder kan nalaten, zijn we geslagen door verdriet en trachten we hoopvol en gelovig te blijven, in de christelijke geest die zij ons voorleefde.

In haar beeld en in het teken van al wat men voor haar gevoeld en gedaan heeft, blijven we allen dankbaar.

De families :

PROVÉ, VANDERMERCKEN,
VAN DER BRUGGEN, EECKHOUDT,

danken om uw kristelijke deelname
in hun rouw en gelovige getuigenis.

Onze bijzondere dank aan het verplegend personeel van het "Wit-geel Kruis" voor hun grote toewijding.